



Speech Peter Cohen, Cannabis Bevrijdingsdag 8 mei 2010:

Dames en Heren,

Vandaag is het Cannabis Bevrijdingsdag en dat IS EEN RARE DAG. Want in Europa is de cannabis zo vrij als een vogel. In Nederland als overal elders in Europa is de toegang tot cannabis universeel.

Dus waarom is er dan een Cannabis Bevrijdingsdag nodig? De eerste en meest voor de hand liggende reden is dat de formele illegaliteit van de productie onze hele distributie van cannabis tot een semi criminele affaire maakt. Er zijn bizarre regels waaraan een wietwinkeltje moet voldoen, regels waar geen enkel andere winkel in Nederland aan wordt gehouden. Er mag slechts 500 gram aanwezig zijn-net genoeg voor een uur verkoop-, afbeeldingen van wietblaadjes kunnen door een controle ambtenaar als een verboden vorm van affichering worden bestempeld en tot sluiting leiden, er zijn zeer strenge openingen en sluitingstijden, je moet 18 zijn om legaal wiet te kopen, terwijl 16 voldoende is voor tabak en alcohol, en 17 voldoende om in het leger te gaan. Alle wiet winkels staan aan een regime van controle bloot dat niet anders dan kafkaïaans kan worden genoemd en waarin de bureaucratie ongenaakbaar is.

De tweede reden is dat wiet alleen legaal mag worden geproduceerd voor mensen die om medische reden gebruiken, en dat zijn er in Nederland een paar duizend. Maar de vele honderdduizenden die het gebruiken om redenen die ze zelf hebben bedacht kunnen slechts gedoogde spullen aanschaffen. In Nederland moeten de regels voor legale productie zo gauw als mogelijk worden uitgebreid naar de gehele productie, en niet beperkt blijven tot de medische wiet.

Als we een soortgelijk systeem van controle op banken en hypotheek hadden had ik dat kunnen begrijpen. De moderne bank is het tegenovergestelde van de moderne wietwinkel. In een bank wordt je vaak geholpen door mensen die van hun producten niks afweten, die eerder wel dan niet liegen en bedriegen, en in een bank wordt je rustig verleid tot het kopen van producten die families of pensioenfondsen tot de grond toe afbreken. Banken worden geleid door mensen die recentelijk in een Amerikaanse krant met de Somalische piraten werden vergeleken. De grote banken hebben honderden miljoenen mensen tot de ondergang gebracht maar een politie-inval is er nog nooit geweest. Heeft u ooit gehoord van steeds terugkerende controle van de boeken en de winsten bij banken? Of dat een bank werd geweigerd een bankrekening te hebben? Onze Nederlandse wietwinkel is een heilige oord vergeleken met criminele organisaties zoals de ING, SNS of de DSB maar ze worden behandeld of zij de gevaarlijke criminelen zijn. Vooral onze christelijke politici vinden dat ze het publiek moeten beschermen tegen de wiet, maar ons publiek beschermen tegen financiële piraten komt niet bij ze op.

Cannabis Bevrijdingsdag is er dus om ons er toe te brengen de regels rond cannabis te bevrijden van de

kafkaïaanse duisternis die er nu omheen bestaat. Die duisternis stamt uit de middeleeuwen en hoort bij een visie op mensen die in strijd is met hoe mensen willen leven. Op een terrein waar de mensen bij uitstek in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen, worden condities geschapen die deze verantwoordelijkheid criminaliseren.

Waarom worden tabaksboeren gesubsidieerd maar wietboeren gearresteerd?

Waarom mag de brouwer zijn producten aanprijzen tijdens de grootste sportmanifestaties die we hebben, maar een wietblaadje op de deur van de cannawinkel is een misdrijf dat bij herhaling tot sluiting van de winkel leidt?

Waarom is iemand die de grootste cd-winkel van Nederland opbouwt een held voor het Midden en Kleinbedrijf, maar iemand die de grootste wietwinkel van Nederland opbouwt een lid van de georganiseerde misdaad?

Waarom is iemand die miljoenen verdient in misleidende aandelenhandel een heldin die een lintje krijgt, en iemand die miljoenen verdient in de wiet een boef?

Cannabis Bevrijdingsdag is er om ons te helpen deze tegenstrijdigheden te herkennen en te bestrijden, en om te keren. Nederlanders hebben er recht op om van hun politici te eisen dat ze op het terrein van cannabis worden behandeld als volwassen burgers en niet als criminelen in spe.

Tot slot moet het mij van het hart dat onder CDA ministers van landbouw en Justitie het uiterste is gedaan om de Q koorts geen strobreed in de weg te leggen. Om maatregelen tegen de Q koorts tegen adviezen van alle experts zo lang uit te stellen dat er nu duizenden patiënten zijn die hadden kunnen worden voorkomen. Dat kost miljoenen. Waarom? Omdat het CDA geen steek geeft om de volksgezondheid. Ze hebben de diarree op de volksgezondheid als het niet in het belang is van hun agrarische achterban. Volksgezondheid? Nooit van gehoord roept het CDA in Den Haag als het om de geitenboeren gaat. Maar hetzelfde is het geval als het om de moderne wietconsument gaat. Onder het huidige regime is elke controle op kwaliteit van de wiet onmogelijk. Er is niet echt veel reden om te denken dat de wiet van slechte kwaliteit is, maar als het wel het geval is weet niemand het want kwaliteit mag niet worden gemeten of bewaakt. Daarom hebben we natuurlijk ook Cannabis Bevrijdingsdag, om indien gewenst kwaliteitscontroles van wiet mogelijk te maken.

Maar de aller belangrijkste reden voor een cannabis-Bevrijdingsdag heb ik nog niet genoemd. Kort geleden heeft de rechtbank in Vlissingen 9 miljoen euro boete opgelegd tegen een canna winkel in Terneuzen, omdat de winkel meer dan 500 gram in voorraad had, omdat het afficheringsverbod was overtreden en omdat de klanten de wiet mogelijk meenamen naar het buitenland. Het wonderlijke aan dit proces was dat het kwam als slag bij heldere hemel. De gemeente had in overleg met de politie en met de wietwinkel de zaken zo geregeld dat niemand klachten had. De organisatie was tip top in orde, en de gemeente was bevrijd van de toerisme overlast. De gemeente had zelf grote affiches langs de wegen gezet om de route naar de wietwinkel te markeren. Niemand in Zeeland vroeg om dit proces. Waarom het er kwam? Omdat de minister van Justitie dat wilde. Niet omdat er problemen waren, of omdat de toestand in Terneuzen daarom vroeg maar omdat Hirsch Ballin er aan hechtte om een partijpolitieke boodschap de wereld in te sturen. In alle wietwinkels is meer voorraad dan 500 gram. In alle 700 wietwinkels in Nederland wordt verkocht aan buitenlanders. Maar Hirsch Ballin misbruikte zijn macht om in te grijpen, op een opvallende plek. Maar sinds wanneer is justitie het privé apparaat van een politieke partij?

Is Nederland onder Hirsch Ballin een bananenrepubliek waar de rechterlijke macht wordt ingezet voor partijbelangen, zelfs waar het de belangen van openbare orde of lokale democratie verstoort?

Mijn antwoord is ja, kennelijk is het zo. Cannabis Bevrijdingsdag is er dus niet alleen om het drugsbeleid in Nederland te verbeteren, maar om een veel fundamentele reden: om de rechtsstaat te beschermen.

Daarom stel ik voor dat we voortaan Hirsch Ballin met een nieuwe naam benoemen, namelijk Hirsch Banaan. En het CDA niet meer het Christelijke Democratisch Appel, Maar het CBA, het Christelijk Bananen Apparaat. Wij verdienen beter dan een bananenrepubliek. Dus houden we cannabis Bevrijdingsdag, en lang leve de wiet.

Meer informatie: www.voc-nederland.org - VOC-woordvoerders:

Derrick Bergman	telefoon: 040-2572818	mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Joep Oomen	telefoon: 00-32-495 122 644	mail: joep@voc-nederland.org